



Anmeldelse:

Tag fat i livet

Teologiske tagfatlege med konfirmander

af Inger Birgitte Bruhn,
2017 Eksistensen

Anmeldt af Anita Obeling Kring, cand. theol., ansat i Holbæk Provstis Kateketiske enhed

Fra bagsiden: Tag fat i livet rummer 12 kapitler med legen som omdrejningspunkt. Legene er ikke blot lege, men de er også i sig selv en fysisk udfoldelse af det enkelte kapitels tema. Dermed er alle konfirmander fra begyndelsen engageret i temaet og har fået et fælles afsæt for at deltage i resten af undervisningen.

Lad mig begynde med en indrømmelse: Det er ikke første gang, jeg har denne bog i hænderne, men i modsætning til sidst, hvor jeg lagde den fra mig uden intention om at bruge den, så har

jeg nu planer om at tage den frem i min egen planlægning og også afprøve nogle af ideerne i bogen.

Inger Birgitte Bruhn skriver klogt og kortfattet om leg, latter og involvering i sin indledning:

I legen er det sikkert at involvere sig og vi skaber dér et fælles rum med konfirmanderne. Et rum vi kan arbejde ud fra i det efterfølgende teologiske arbejde.

Det sker – i år oftere end ellers – at jeg tænker, at jeg har brug for en leg eller en anden form for aktivitet til mine konfirmander, men overvejelserne er mange: Skal den være relevant for temaet, hvor meget plads har jeg, løber den

løbsk, er sammenhængen for søgt, hvor lang tid tager den osv. osv.?

Det var også derfor, jeg for nogle år siden købte denne bog, men dengang slog jeg mig hurtigt på formen og på legene. Jeg fandt sammenhængen mellem leg, tema og arbejdsmetode svag og opgav hurtigt at læse bogen til ende.

Jeg ved ikke, om det ville have ændret noget dengang, men nu er jeg glad for at have læst den (igen). Især kapitlerne Ballonbalance, Befrielsesaktion og Hanekamp kunne jeg godt se mig selv teste på mine konfirmander. Jeg er sikker på, at vi både kan få gode grin og gode snakke ud af det.

Legene i bogen er let tilgængelige og følges op af tilknytning til en bibelsk tekst, øvelser der kobler leg og tekstens tema og oplæg til en andagt over temaet.

Der er en fremadskridende teologisk linje i bogens opbygning, der bevæger sig fra skabelse over fællesskabets udfordringer (bl.a. misundel-

se og skam), helbredelser, synd og nåde til påske og livet i Kristi efterfølgelse.

Arbejdsmetoderne til udfoldelse af de teologiske temaer, som legene slår an, er i tråd med bogens formål og aktiverer konfirmanderne. Der er klassiske metoder fra Cooperative Learning, der involverer hele holdet som f.eks. en dobbeltcirkel, men også en del gruppearbejde-oplæg. Oplæggene er gennemarbejdede og lige til at tage med til sine egne konfirmander.

Nogle gange skal der købes enkelte remedier (f.eks. balloner) og kopieres lidt, men ellers er det meget lige til.

Om vi bruger leg eller ej, bryder den gode latter grænserne ned mellem os og konfirmanderne og åbner for, at de tør vove sig ud på ukendt grund, men hvorfor ikke teste nogle af IBBs lege og oplæg til samtaler.

Jeg vil dog anbefale at læse alle 77 sider i bogen først.