



Corona, konfirmander og knus

Af Inge Mader Jensen, sognepræst i Sjørlev-Almind-Lyngård

Præstens undervisning er noget andet end almindelige lektier og online-undervisning. Det blev tydeligt for både præst og konfirmander, da landet lukkede fra den ene dag til den anden.

»Hvorfor lukker de ikke bare Danmark helt«?

Spurgte en konfirmand til konfirmationsforberedelse onsdag den 11. marts 2020.

Vi evaluerede konfirmanddag og konfirmandlejr den forudgående weekend. Der var delt knus, chips og cola. Produceret ikoner, blevet grinet, spillet fodbold, sunget og holdt gudstjeneste, hvor alle, der ville have det, fik knus af præsten på vej ud ad kirken, sådan gør vi her!

Nu sad vi så der. Det var onsdag, corona-tallene

steg, og frygten for, hvad det hele var for noget, meldte sig hos de unge. Vi praktiserede hæls-park og albuehilsener for første gang.

I over 20 år har jeg givet mine konfirmander hånd, når de kom om morgenen, og jeg har givet dem hånd (eller knus – altid på deres opfordring), når de gik, men ikke onsdag den 11. marts. De sidste præsteknus i lang tid var uddelt! Mit svar på konfirmandens spørgsmål? Jeg afviste det: »Man kan jo ikke bare sådan lukke Danmark!«

Få timer senere tonede statsminister Mette Frederiksen frem på TV, alvorlig at se på, og Danmark blev lukket!

En sms blev sendt af sted til konfirmanden med ordene: »Du fik ret, pas godt på dig!«

Hvad gør vi så?

Torsdag den 12. marts var en hektisk dag. Mails, sms'er, Facebookopdateringer, bekymrede forældre og forholdsvis glade konfirmander (de havde

jo lige fået fri fra skole!). Glæden varede dog kun kort!

Spørgsmålet meldte sig hurtigt: »Hvad gør jeg?« Det blev til »Dagens Ord« på Facebook og hjemmepgaver. Vi havde allerede en lukket Facebook-gruppe for konfirmander og forældre, så kommunikationen gik let. Hurtigt tikkede sms'er og mails ind. Det viste sig, at ikke alle trivedes med at være hjemme hver dag. Der var masser af tid til lektier og online-undervisning, og det der kom fra præsten, var noget ganske andet.



Send et gækkebrev

Opfordringen blev: »Send et gækkebrev til tro, håb og trøst til nogen, der kan have brug for det – nogen, der sidder alene lige nu måske?« Et billede af det blev sendt til mig, og kunne de ikke finde én at sende et gækkebrev, så kunne de sende til mig! Jeg fik ét, og der var ikke noget at gætte, for konfirmanden havde skrevet afsender på.



Skriv en bøn

Kopi-arket fra Con Dios »Min bøn« dannede »skelet« for konfirmandernes bønner. Vreden rettede sig mod Covid-19; glæden over, at der ingen smittede var i egne rækker, fyldte meget; ligeså frustrationen over ikke at kunne ses med venner. Bønnerne blev samlet til én bøn, der blev kirkebønnen på konfirmationsdagen.



Ugentlige opdateringer på Facebook og mail blev vejen frem

Det skulle ikke kun være opgaver, så det blev til, at jeg sendte en mail og en Facebook-opdatering en til to gange om ugen, så både forældre og konfirmander vidste, at de ikke var glemt. Konfirmanderne blev opfordret til at følge sognepræst Stine Munchs bibelfortællinger på YouTube, til at gå på opdagelse i bøgernes og filmenes verden: Harry Potter, Narnia, Valhal o.a.



Kære Konfirmander! SAVNER JER HELT VILDT!

Var altid overskriften på ugens opgave! Påskeopgaven var dels en quiz, dels at tage et billede af noget, der viste påskens dage. Nogle dage senere blev de bedt om at gå en tur på Påskedugen, som var rullet ud på kirkegården i Sjørslev. Som kirkegang skulle de alle følge gudstjenesten på DR fra Viborg Domkirke påskedag v. Biskop Henrik Stubkjær. Påskebillederne var præget af stor iverdigdom fra konfirmandernes side! Det var det største hit i hele forløbet. Den 3. maj hvor det første hold skulle have været konfirmeret, var der flag oppe ved alle tre kirker. Min mand og jeg udstyrede bilen med flag og kørte rundt til alle 28 konfirmander med en pose »tro, håb og kærligheds-bolsjer« og en

lille hilsen til dem hver. Det var en rørende kærlighedsfyldt dag!

Efter genåbningen

Undervisning frem mod sommerferien vanskeliggjordes af skolernes stramme planer og blev afløst af en »walk and talk« og en lørdag i præstegårdshaven med snak, fodbold og en tændt grill med »all you can eat« af pølser og brød! Sommerferien gik, og kulminationen af glade forældre og lykkelige børn kom den 29. august, trods adgangsbegrænsningen.

Hvad betyder knus for konfirmander?

Jeg har altid praktiseret, at konfirmanderne får et knus på konfirmationsdagen, hvis de vil have det. Betyder de knus noget?

En dreng kiggede på mig til generalprøven i august, da jeg havde gennemgået håndsprit, sangark, afstand osv. og spurgte med en tydelig tåre i øjet: »Vil det sige, at vi slet ikke får noget knus, når vi er kommet ud af kirken i år? Om han fik sit knus? Tja, det måtte jeg jo ikke ...

Link:

Er du blevet nysgerrig på »Dagens Ord« eller på flere af konfirmandernes billeder, så kan de ses på kirkernes Facebookside og på www.sjorslevkirke.dk . Desuden kan nogle af påskebillederne ses på www.Konfirmandcenter.dk