



## Juledugen rulles ud – en billedreportage

Af Sidsel Leth Svensson, religionspædagogisk konsulent

**Christianskirken i Fredericia ruller Juledugen ud i december måned, så store og små besøgende selv kan opleve dugen og gå de 20 meter fra kaos til skabelse og hele vejen frem mod jul. Undervejs har kirkens medarbejdere opsat seks stationer med fysiske genstande, hvor man både kan gøre ophold og gøre noget.**

Der skulle tænkes hurtigt og anderledes op til jul i 2020. Kirke- og kulturmedarbejder Birthe Aarestrup og hendes kollegaer fra Christianskirken i Fredericia skulle som alle andre gen tænke kirkens juleaktiviteter, så de fungerede i en tid med forsamlingsloft og coronarestriktioner. Løsningen var enkel, men blev godt modtaget. Juledugen blev rullet ud i kirkerummet, og på dugen placerede Birthe Aarestrup en række stationer, hvor besøgende kunne gøre ophold, reflektere og gøre noget. Ved kirkelige handlinger blev dugen hurtigt rullet sammen og efterfølgende rullet ud igen. Faktisk var juledugen så stor en succes, at Birthe Aarestrup regner med, at kirkens mange besøgende også i 2021 vil kunne gå en tur på Juledugen i december måned.





Tag med på tur gennem juledugen i Christianskirken

De der har lyst kan se en lille video, hvor Juledugen præsenteres i ord og billeder, inden man selv træder ind på dugen. QR-koden gør præsentationen let tilgængelig, og den kan både vælges fra og til.



Hov! Hvem har tabt sin telefon? Af og til bliver man i tvivl om, hvad der er sat på dugen, og hvad der blot er dugens egne finurlige elementer. En af overvejelserne i Christianskirken var at finde præcis det rigtige antal stationer, så dugens egne elementer ikke blev overskygget.



»Og der blev lys!« »Lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke.« Tænd et lys og bed en bøn for en, der sidder alene eller i mørke. De små elektriske fyrfadslys er velegnede til børnehænder, mens kirkens lysglobe skaber sammenhæng mellem Juledugen og kirkens inventar.



Her kunne man oplagt have sat en kurv med æbler – og alligevel ikke. For hvem ville egentlig have lyst til at tage et? Og hvorfor ikke? Vandringen på Juledugen giver rum for mange overvejelser og samtaler.





Bebudelsen i tekst og billeder – af Jesusbarnet og af ethvert nyt liv der er kommet efter ham. Her mødes bibelteksten med moderne teknologi, og forældre kan fortælle deres børn om dengang, de fik at vide, at de ventede sig.



Kejser Augustus befalede Josef at rejse til sin hjemby, men hvor kommer vi, der går på Juledugen, egentlig fra? Her kan man stoppe op og tale om det. Man kan finde den by på kortet, hvor far er født, eller der hvor morfars slægtsgård engang lå!



Hyrderne var de første, som besøgte det lille Jesusbarn julenat. Her kan man tage et lam og følge i dets fodspor. Måske kan man finde krybben med barnet længere fremme?



Her ligger det nyfødte barn i krybben og sover, og de små lam fra marken ved Betlehem placeres her. Ved at tælle fårene kan man i øvrigt se, hvor mange der allerede har besøgt ham i dag!



Der skal også være plads til at røre og lege og holde pause på vandringen gennem Juledugen, hvis man har brug for det. Større børn kan overveje, hvad de ville pakke, hvis de pludselig var på flugt?



Hvad har vi her? Er det barnemordet i Betlehem? Og hvad betyder alle blomsterne så?





I julen flettede Gud sit hjerte sammen med vores. Julen er hjerternes fest. Her kan man låne et hjerte og se, hvad der sker, når man trykker blidt på det!



Eftertanke undervejs: På Juledugen er der mange slags landskaber: Ørken, den lige vej, blomstereng, blodplettede veje. Vejen til jul. Vejen, der ender i den store hånd. Hvordan er din vej til jul i år?



Til slut understreges det, at det også i år bliver jul, og børn må gerne tage en gave! Det er juleevangeliet tegnet og fortalt for børn.



### Fakta

Juledugen er 20 meter lang, en meter bred og vejer ti kilo. Den er nem at rulle ud og fremstillet så solidt, at man kan gå på den. Juledugen koster 3500 kr. og kan bestilles på [konfirmandcenter.dk](http://konfirmandcenter.dk)

Inspirationen til Juledugen kommer fra Lisbeth Smedegaard Andersens salme »Det var så forunderlig klart i nat« (100 salmer nr. 800), hvor hun i salmens fem vers bevæger sig fra kaos til skabelse, fødsel, inkarnation til håbet helt ind i »Guds hjerterum«. Salmen taler ind i et nutidigt hverdagsliv.