



## Hvorfor blander FDF sig overhovedet i liturgidebatten?

*Af Anna Berg, frivillig leder og medlem af Hovedbestyrelsen i FDF*

**Biskopperne har sat en liturgidebat i gang, og i den forbindelse har FDF indsendt et høringssvar, men hvorfor hulen blander FDF sig overhovedet i det? Liturgidebatten i folkekirken vedkommer vel ikke FDF's arbejde? Eller gør den?**

FDF er en folkekirkelig børne- og ungdomsorganisation, og vi har traditionsmæssigt sat vores aftryk på folkekirken i form af ungdomspræster, BUSK-gudstjenester, moderne salmer og meget mere. Vi afholder selv gudstjenester og andagter, vi har mange lokale og vigtige samarbejder med den lokale kirke herunder også

om gudstjenestelivet, men vigtigst af alt føler vi også et ansvar for at tale sagen for alle børn og unge og ikke kun vores medlemmer. Derfor har vi naturligvis også indsendt vores høringssvar.

### **Højmesse, højmesse, højmesse**

Liturgidebatten har desværre primært handlet om højmissen frem for gudstjenestelivet i øvrigt. Fra FDF's perspektiv har det været meget ærgerligt, da vi i høj grad har en holdning til det at holde gudstjeneste for børn og unge, hvor vi har rigtig god erfaring med at bryde det noget mere op og også nyder godt af at have noget friere rammer. Højmesseordningen bruger vi til gengæld sjældent i FDF. Men i de lokale sognekirker bliver højmesseordningen jo flittigt brugt, og mange FDF'ere beskriver desværre, hvordan de føler, de først rigtigt bliver anerkendt som menighed, hvis de kommer til højmissen. Selve

ordet signalerer også, at den er finere end de øvrige gudstjenester, ligesom den også modsat de øvrige gudstjenester er lovpligtig.

### **Forskelsbehandling i folkekirken**

Det ideelle ville da være, at højmesse var for alle, men faktum mange steder er bare, at det ikke er tilfældet. Børn og unge favnes ofte bedre i de øvrige gudstjenestetilbud. Men hvorfor kan man så mange steder gå til højmesse hver søndag, mens øvrige gudstjenestetilbud er et tilvalg fra kirkens side og ofte er mellem 1-10 gange om året? Det oplever jeg faktisk som en regulær forskelsbehandling af den målgruppe, der skal bære kirken ind i fremtiden også. Vi foreslår derfor i vores hørings svar, at højmesse om-døbes til søndagsgudstjeneste for at signalere, at den ikke er finere end øvrige gudstjenester samt, at man skal have dispensation for ikke at holde gudstjenester for børn og unge som kontrast til at skulle søge om at omlægge en højmesse til en børnegudstjeneste.

*»I FDF siger vi, at »vi gør dørtrinnet til folkekirken lavere.««*

### **Er trinnet fra FDF til folkekirken blevet for stort?**

FDF er en del af folkekirken ligesom mange af vores andre søsterorganisationer. I FDF siger vi, at »vi gør dørtrinnet til folkekirken lavere«, så vi kan vise børn, unge og også voksne ind i folkekirken. FDF bliver et slags springbræt ind i folkekirken, men spørgsmålet er, om trinnet er blevet for stort? Som jeg også skriver i bogen »Aldrig har jeg følt mig mere velkommen«, kender jeg desværre til eksempler på unge som går i FDF, deltager i vores andagter, er lederassistenter, men dog alligevel fravælger at blive konfirmerede. De oplever simpelthen, at der er for stor diskrepans mellem det, de oplever til FDF, og det de oplever i den lokale sognekirke. Det, synes jeg, er meget ærgerligt, men jeg kan desværre også godt genkende, at der er enorm stor forskel på at være til højmesse og fejre gudstjeneste i FDF.

### **FDF vil ikke være vores egen kirke**

I FDF oplever vi til tider folkekirken som svær og tung at danse med, en gudstjeneste skal være »meldt« som højmesse mange uger/måneder i forvejen, den skal følge en helt bestemt liturgi, planlægges i arbejdstiden og »oblater er også mere teologisk korrekte«. Der kan være mange udfordringer på vejen til et godt samarbejde, og så bliver løsningen nogle gange desværre, at vi bare fejrer gudstjeneste for os selv. Naturligvis er FDF-gudstjenester også en stor del af vores identitet, men vi skal i FDF nødig opgive folkekirken. I vores værdier står der endda også under tro: »FDF skaber plads til tro og samtale om de store spørgsmål i livet, på et folkekirkeligt grundlag.« <https://fdf.dk/om-fdf/vaerdier>

*»I FDF bør vi ikke være vores egen kirke, vi bør i stedet hive og trække i folkekirken.«*

I FDF bør vi ikke være vores egen kirke, vi bør i stedet hive og trække i folkekirken, så trinnet og overgangen mellem FDF ikke bliver så stort. Folkekirken har rykket sig rigtig meget de seneste 30 år, og der sker rigtig mange spændende ting nogle steder. Men der er stadig mange steder et godt stykke endnu for en moderne, bæredygtig og vedkommende kirke for folket – også for børn og unge. Så derfor skal vi STADIG i dag tale børn og unges sag og hjælpe folkekirken til at rykke sig, og derfor må vi naturligvis også i FDF blande os i liturgidebatten for også at give civilsamfundet og lægfolket en stemme.