



138 år med bibelfortællingen i centrum

Af Steen Møller Laursen, landsleder i DFS

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler (DFS) er en selvstændig forening i den danske folkekirke med ca. 300 klubber og over 1000 frivillige fordelt ud over landet. Foreningen har eksisteret siden 1883 med det samme formål: oplæring, undervisning og forkyndelse af evangeliet om Jesus Kristus for børn. Men selv om formålet har været det samme gennem alle årene, er måde og metode helt fornyet, så pædagogik og didaktiske metoder har hele tiden forandret sig.

DFS står på to ben. Vi er Indre Missions børnearbejde med tilbud i mange missions-

huse og er samtidig tilbud til børn og juniorer i mange folkekirker. Derfor hedder det Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler. Vi bygger på det samme grundlag som folkekirken og er tæt knyttet an til folkekirken.
<http://soendagsskoler.dk/>

Søndagsskole på en hverdag

Det har været drøftet nogle gange, om DFS skulle have et andet navn, for er søndagsskoler ikke noget fra gamle dage? Jo, det er det måske, og ikke mange af vores klubber hedder i dag søndagsskole. Langt de fleste steder afholdes klub i løbet af ugen, så der er ikke så mange søndagsskoler, men nogle er der dog, som afholdes under gudstjenesten. Forsøget på at finde et andet navn er hver gang strandet af to årsager. Der er stadig rigtig mange, som selv har gået i søndagsskole som barn og kan derfor forholde

sig til navnet. Og med 'folkekirkelige' i navnet fortæller vi om vores tilknytning, og hvor vi gerne vil samarbejde og være tæt på.

Palette af didaktiske metoder

Vi i dag en palette af didaktiske metoder til at komme ud med ordet om Jesus Kristus på nye måder. Her kan fx nævnes Messy Church, der favner både nye og vante kirkegængere ved at holde gudstjeneste sammen på en alternativ og interaktiv måde for alle aldersgrupper. Man kommer så at sige i berøring med ordet gennem stort set alle sanser. Et andet eksempel er Godly Play, hvor bibelhistorien står alene og som det centrale med god plads til refleksion og undren. Et tredje eksempel er vores materiale ›Kirkefrø‹, der indeholder inspirationsmateriale til ledere, hvor vi formidler kirkeårets tekster til børn med masser af online ekstramateriale som aktiviteter, sange, kreativitet osv. Når det bruges, kommer børn og forældre hjem fra kirke og har hørt om den samme bibeltekst. Så målet om at fortælle om Jesus Kristus er det samme, men midlerne og metoderne er forandret gennem årene.

»Selv om nogle ved, at vi er ›på linje‹ med Indre Mission, så begejstres de over vores materiale og bruger det til deres børnekirke.«

Vi er i dialog med mange forskellige kirker, præster og kirke- og kulturmedarbejdere og er til stede gennem vores forskellige materialer. Også steder, hvor der ses anderledes på det teologiske end det, vi organisatorisk står for. Selv om nogle ved, at vi er ›på linje‹ med Indre Mission, så begejstres de over vores materiale og bruger det til deres børnekirke. Det glæder vi os over, og vi vil rigtig gerne i dialog med alle, som vil formidle det kristne budskab til børn og juniorer. I det hele taget har vi brug for sognet, og sognet har brug for os forstået på den måde, at sognet har interesse i, at budskabet formidles for børn hos dem, og vi har brug for frivillige fra sognet, der vil stå for formidlingen. Dem vil vi inspirere gennem materialer og udruste dem gennem kurser.

Bibelfortællingen er centrum

Hovedfokus hos DFS er bibelfortællingen, så børn og juniorer hører om Gud. Ved siden af dette er det bl.a. vores mål, i henhold til vores værdier, at bygge rummelige fællesskaber med trygge rammer, hvor der er mulighed for at se det enkelte barn midt i dets hverdag. Det betyder, at hos os i DFS er det ikke en aktivitet, der står i centrum, men bibelfortællingen og så med forskellige aktiviteter som det sekundære, for selvfølgelig skal det også gerne være sjovt og hyggeligt at gå i klub i DFS.

Vi vil gerne fortælle alle børn om Jesus uanset baggrund og kendskab til Bibelens budskab. Det oplever vi faktisk er lettest i de klubber, der er tilknyttet kirker samt på vores mange sommerlejre. Navnlig på sommerlejrene kommer der både børn, som er vant til et kirkeligt sprog eller har en kirkelig baggrund, men også børn, der ikke kender kirken eller har et kirkeligt sprog. Det er virkelig dejligt, at de vælger at tage med alligevel, selv om de ved, at det er en kristen sommerlejr. Alle børn er mere end velkomne, men det giver en særlig glæde og begejstring, at der også er børn med, som endnu ikke har hørt evangeliet eller kender DFS. En del fortsætter i klub efter at have deltaget på lejr, hvilket giver håb for fremtiden.

Stabilitet

Ser man historisk på antallet af klubber, så toppede det i efterkrigsårene og er især siden 70'erne gået ned ad bakke. Antallet ligger nu rimeligt stabilt omkring 300 klubber. Vi har en forventning om, at dette antal også vil være gældende de næste fem år, måske let faldende. Vi er udfordret af, at færre og færre hjem har et kirkeligt ståsted eller sprog og heller ikke savner det, hvorfor børnene ikke sendes i kirkelige klubber. Derfor er vi i dialog med både folkekirken og de kirkelige organisationer, der laver familiearbejde om at tiltrække nye familier gennem tilpassede tilbud til familierne – som fx Messy Church. Det vil nemlig også give en tilgang af børn i klubberne.