



I fællesskab, dannelse og tro møder børn og unge KFUM og KFUK's kristne menneskesyn

I KFUM og KFUK laver vi aktiviteter for børn og unge med øje for det hele menneske – body, mind og spirit eller krop, sind og ånd. Derfor klædes vores frivillige ledere på til at give KFUM og KFUK's værdier og kristne menneskesyn videre til børn og unge i samspillet mellem fællesskab, dannelse og tro.

Body, mind og spirit

KFUM og KFUK's formål er at skabe aktiviteter og fællesskaber, hvor børn og unge møder den kristne tro og oplever dens relevans for deres liv. Vores trekantede logo afspejler synet

på mennesket som en helhed af body, mind og spirit. De tre er lige vigtige, og for at skabe optimale rammer for samspillet mellem dem organiseres KFUM og KFUK's aktiviteter med udgangspunkt i De Tre Rum: Fællesskabets Rum, Dannelsens Rum og Troens Rum. Ved at styrke vores frivillige lederes blik for, hvornår de træder ind i hvilke rum og krydsfelterne mellem dem, hjælper vi dem til at styrke børn og unges livsmod og handlemuligheder i forhold til både trosliv og samfundsliv. De Tre Rum gør os skarpere på, hvordan vi er gode værter. Vi styrkes i at være inkluderende og i at invitere kirkevante såvel som kirkefremmede åbent ind i vores aktiviteter og fællesskaber.

»Vi kan være med til at gøre troen relevant i børn og unges livsverden ved at handle sammen i troen på, at vi kan gøre en forskel.«

Fællesskabets Rum

I Fællesskabets Rum er vores aktiviteter bygget op omkring body, kroppen. Vi sætter vores krop, sanser og evner i bevægelse og er fysiske sammen. I Fællesskabets Rum spiller vi volleyball, synger i kor, dystre i kæpheste-agility på vores festival, Wonderful Days, afholder sjove og skøre konkurrencer i lokalforeningerne og meget mere. Vi griner og bliver en del af en helhed, der er større end én selv med plads til at begå fejl. Kirkeligt arbejde for børn og unge er et relationelt arbejde. Derfor begynder meget med Fællesskabets Rum ved, at børn og unge møder frivillige, der har lyst til at gå med dem et stykke på deres vej.

Dannelsens Rum

I Dannelsens Rum udvikler vi vores mind, sindet. Her styrkes vores lederkompetencer, og vi bliver puffet blidt ud af vores komfort zones. Vi udvikler os og bliver klogere på os selv. Vi udfordres til at se ting fra en anden vinkel til foredrags- og debataftener, og vi tager hjem fra kurser med nye kompetencer. Derudover lærer vi om og engagerer os i verden omkring os. I samspillet mellem Dannelsens Rum og Troens Rum kan børn og unge møde frivillige, der - motiveret af deres tro - engagerer sig i de problemer, som de er optaget af. Vi kan være med til at gøre troen relevant i børn og unges livsverden ved at handle sammen i troen på, at vi kan gøre en forskel. Dannelsens Rum er central, når unge fra KFUM og KFUK rejser ud i verden, møder andre unge og lærer, hvordan vi handler lokalt på globale udfordringer. I tæt samspil med Fællesskabets Rum er Dannelsens Rum også rammesættende, når vi på lokale børnehøjskoler gør verden større for de mindste ved at lade børn møde højskoletankerne om fællesskab, dannelse og værdighed på baggrund af et folkekirkeligt ståsted.

»KFUM og KFUK er en økumenisk organisation, og vi henter meget inspiration til liturgisk fornyelse via de økumeniske bevægelser og strømninger.«

Troens Rum

Troens Rum har til formål at styrke vores spirit, vores ånd. Her åbner vi op for de helt store spørgsmål i livet. Det kræver en tryk ramme; med andre ord kræver det et stærkt Fællesskabets Rum. Vi skal hjælpe vores frivillige ledere til at se, hvordan de bedst, dér hvor de er, inviterer ind i Troens Rum. Det sker blandt andet ved at give dem redskaber til at afholde tid til tro, andagter, på mange forskellige måder og hvile i, at man ikke behøver være bibelekspert eller klippefast i troen. KFUM og KFUK er en økumenisk organisation, og vi henter meget inspiration til liturgisk fornyelse via de økumeniske bevægelser og strømninger. Derudover er det vigtigt at inddrage de unges livsverden i Troens Rum; at have blik for alt lige fra musikken, de hører, til tankerne, de går med. Det gør vi blandt andet ved at inddrage unge i at skabe et Troens Rum. Troens Rum spiller bl.a. sammen med Fællesskabets Rum, når vi bruger vores kroppe i forkyndelsen – gennem ritualer eller måske på pilgrimsvandring sammen. På den måde er Troens Rum noget fysisk og ikke kun noget kognitivt, og troen får lov at manifestere sig i en kropslig erfaring. Ved fx bøn, sang, at tænde lys og holde hinanden i hænderne bliver Troens Rum noget, vi gør sammen.

Fakta

KFUM og KFUK er en kirkelig børne- og ungdomsbevægelse, der tilbyder børn og unge aktiviteter lokalt, lejre og festivaler over hele landet og et globalt fællesskab gennem YMCA og YWCA.