



Anmeldelse

Ordet til dem uden ord

Lars Nymark Heilesen

Eksistensen 2020

Anmeldt af Anita Obeling Kring, kirke- og kulturmedarbejder ved Solrød Kirker

»Ordet til dem uden ord« er en teologisk argumentation for formidling af kristendom i flere sprog end det talte.

Bogen er en på mange måder nødvendig udforskning af, hvor og hvordan der kan være plads til mennesker med radikal udviklingshæmning i den danske folkekirke. Bogen dykker ned i filosofi, teologi og nyere forskning for at argumentere grundigt og velovervejet. Det gør det til en tekstmættet bog, der nogle steder er krævende at læse.

Det er dog min erfaring, at jeg efterfølgende

er vendt tilbage til den flere gange efter sætninger og argumenter, der vækkede eftertanke og refleksion, og som taler til mig i mange af de situationer, mit arbejde bringer mig i.

Lars Nymark Heilesen har noget på hjerte, og han forsøger med denne bog at dele det med os andre.

I en kirke, der i høj grad er båret af ord, slår Heilesen på tromme for, at vi udvider vores forståelse af ord og sprog. At et menneske ikke har sprog, som vi opfatter det, betyder ikke, at det menneske er sprogløs.

Ikke mindst kropssproget optræder i konfirmeringsforberedelsen med konfirmander med radikal udviklingshæmning som konstitutivt for relationsnærværet.

Heilesen fremhæver gentagne gange, hvordan

vores teologiske grundforståelse af mennesket som skabt i Guds billede og sat i relation til Gud og hinanden nødvendigvis må have konsekvenser for den måde, vi er kirke på.

Det er en bog at blive inspireret af, men den læses måske bedst i små bider.