



Du er (heller) ikke perfekt – og det er OK

Silkeborg Provstis fælles konfirmandevent K-dag handler om, at vi alle er uperfekte, usikre og svært fejlbehæftede – og at det er helt OK.

Af Preben Medom Hansen, pædagogisk medarbejder i Silkeborg Provsti

Da vi i Silkeborg Provsti for seks år siden besluttede at afholde en fælles konfirmanddag for alle provstiets 900 konfirmander, var vi enige om, at temaet for dagen både skulle være vedkommende for en 13-14-årig konfirmand og handle om kernen i det kristne budskab.

At blive til nogen

I første omgang var vi inspirerede af en kronik i Information, hvor en ung kvinde fortalte, hvordan hun gennem sin gymnasietid oplevede et stigende både indre og ydre pres for at »blive til noget«. Derimod var der ikke tid til at »blive til nogen«, dvs. at finde sig selv og sin plads i tilværelsen og fællesskabet.

»Karriereræs i højeste gear med drømme om målbar succes i form af karakterer, diplomer og titler er så altopslugende, at der ikke er plads til at bekymre sig om personlig udvikling – der er ingen plads til at finde sig selv. Jeg oplever med andre ord en ufattelig trang til at blive til noget, og en skræmmende ligegyldighed over for at være nogen«.

Nina Möger Bengtsson, Dagbladet Information, 29. august 2014

Perfektion og skam

Desuden var vi inspirerede af Silkeborgs lokale teolog og højskolelærer Christian Hjortkjær, der i mange sammenhænge har fortalt om, hvordan han oplever, at mange unge stræber efter det perfekte - og bliver ramt af skamfølelse, når det ikke lykkes.

Som undervisere var det ikke svært for os at genkende Nina Möger Bengtssons og Christian Hjortkjærs beskrivelser af de unges udmattende stræben efter perfektion og anerkendelse. Desuden forekom det oplagt for os, at kristendommen har noget vigtigt at spille ind med her, nemlig den grundlæggende tro og tanke, at overfor Gud er vi alle gode nok – alle uperfektheder til trods. Det handler om tilgivelse, nåde og om Luthers pointe om, at netop fordi vi ikke skal præstere det syndfri og perfekte, er vi frisat til at vende blikket mod verden og næsten.

Derfor blev sloganet for dagen – og den røde tråd i dagens aktiviteter – det lidt kække:
Du er (heller) ikke perfekt – og det er OK

»Provstiets præster har desuden været glade for samarbejdet med kollegaerne fra andre sogne. Det har været et godt indslag i en arbejds- hverdag, hvor man står alene med ganske mange opgaver.«

Hvorfor en fælles konfirmanddag?

En fælles konfirmanddag skal give børnene nogle oplevelser og erfaringer, som de ellers ikke ville få. Ellers er der ingen grund til at stable det hele på benene. At opleve præster i udklædning og på slap line, at lave fysiske aktiviteter som kæmpedomino og synge med på musik leveret af et band er eksempler på indhold, som ikke er så let at lave i de enkelte sogne. Konfirmander har desuden i deres evalueringer givet udtryk for, at samværet med jævnaldrende fra andre skoler og byer var spændende og inspirerende.

Provstiets præster har desuden været glade for samarbejdet med kollegaerne fra andre sogne. Det har været et godt indslag i en arbejds hverdag, hvor man står alene med ganske mange opgaver. Endelig har det været en god anledning til at aktivere sognets frivillige. De frivillige har virkelig trukket et stort læs, og de har været glade for at opleve dagen. Mange fortalte bagefter, hvor søde og venlige de unge havde været.

Møde med personer der mødte Jesus

Konfirmanderne møder i alt ni bibelske personer, der har mødt Jesus (rollerne spilles af provstiets præster i udklædning). Mange af disse personer var netop særdeles u-perfekte, og derfor kunne de gennem deres fortælling underbygge dagens tematik. Fx Zakæus og »kvinden der skulle stenes«. Alle poster har to elementer – dels en fortælling og dels en praktisk aktivitet.

Alle personer begyndte dagen med at introducere sig selv med et »rap-vers« fra den store fælles-scene. Melodien er nuppet fra »Jul på Vesterbro«.

Zakæus vers

Det' Zakæus her; jeg er en lille lort.
Jeg har løjet, snydt og svindlet, min samvittighed er sort.
Jeg var romernes lakaj – skønt jeg egentlig er jøde,
men så kom en fyr til byen, som jeg bare måtte møde.

»Kvinden der skulle stenes« vers

Men de sure dudes ville dræbe mig med sten,
bar' fordi jeg var lidt langsom til at samle mine ben.
Men en gut kom hen og sagde, at vi alle har en last,
og at »den, der aldrig kvajer sig, sku' ta' det første kast«.

Det opbyggelige omkvæd lød sådan her:

Ta' en slapper, vær dig selv;
det går jo nok alligevel.
Bare spørg (hey), bare spørg din præst (ho)!
Præster de ved altid bedst.

Livet er en gave fra Gud,
du skal bare pak' den ud.
Bare spørg (hey), bare spørg din præst (ho)!
Bliv til nog'n, og hold din fest.

Desuden mødte eleverne følgende bibelske personer: Maria Magdalene, Johannes Døber, Paulus, »Den lamme mand«, Thomas, de to disciple fra Emmaus-vandringen og en person der blev bispist ved »madmiraklet«.

Fakta om K-dag

tidspunkt:

Afholdes en gang om året i februar eller marts.

Varighed:

Fra kl. 9 til kl. 14.

Sted:

»JYSK arena«, som er et stort idrætscenter.

Volumen:

900 - 1000 konfirmander

Medvirkende:

Alle provstiets præster, omkring 80 frivillige og elever fra Silkeborg Højskole m.m.

Tema:

Du er (heller) ikke perfekt – og det er OK.

Organisering:

Konfirmanderne deles op i ca. 130 hold med 6-8 konfirmander pr. hold (inspiration fra spejderarbejdets patruljesystem). Holdene går selv rundt til posterne uden voksne.

Et holdkort styrer, hvilke poster hvert hold skal gå til i de forskellige perioder.

Poster:

Der er tre typer poster.

Ni levende poster

Her møder konfirmanderne en person, der har mødt Jesus. Personen fortæller sin historie. Temaet fra fortællingen sættes derefter i spil i en praktisk opgave/udfordring. 15 min. pr. post. Disse poster bemannes af sognene med præsterne som tovholdere, men med hjælp fra sognenes frivillige og øvrige personale.

Tre megaposter

Her mødes 150 konfirmander i 30 min. og gennemfører en stor fælles aktivitet. Vi har haft tårnbygning, kæmpe dominobane, lege-post, løfte bil, stomp. Disse poster varetages af eksterne kræfter, fx et spejder-eventfirma eller et højskolehold.

Ni lynposter

Små hurtige poster, der kan tages, hvis der er ventetid.

Fælles samlinger:

Dagen bindes sammen af tre gange, hvor alle samles foran den opstillede scene. Morgen, efter frokost og afslutning. Her har præsterne forberedt noget musik og en optræden, der passer til dagens tema om ikke at være perfekt.

Tidsplan:

Her et eksempel. De forskellige hold har forskellige tidsplaner. Herved styres tilgangen til posterne.

Tidsplan for K-dag**8.55**

Fælles start foran scenen.

9.15

1. runde – Post 1, 2 og 3 (I skal nå mindst to af posterne).

9.45

2. runde – Megapost: Domino (Hal A).

10.15

Formiddagspause – pizzasnegle udleveres i hal A og B.

10.30

3. runde – Post 4, 5 og 6 (I skal nå mindst to af posterne).

11.00

4. runde – Megapost: Løfte i flok (P-pladsen uden for hallen).

11.30

Frokost (madpakke, cafeteriet er lukket).

12.00

Fælles opstart. Alle samles foran scenen.

12.15

5. runde – Post 7, 8 og 9 (I skal nå mindst to af posterne).

12.45

6. runde – Megapost: Lege (Græsset foran hallen).

13.15

Løbet er færdigt. Alle samles foran scenen.

13.25

Fælles afslutning.

13.45

Tak for i dag!

Kontakt Preben Medom Hansen for yderligere information.

31 51 08 27 – pmh@kk44.dk