



Anmeldt af Johanne Arendt

»Jeg tror ikke på Gud, jeg tror på videnskaben.« Sådan en kommentar hører jeg ofte, når unge mennesker skal forklare deres tro eller mangel på samme. Jeg har sågar hørt udsagnet: »Jeg tror ikke på Gud, jeg tror på aberne.« Det er som om, at der er et A-hold og et B-hold; enten er man troende, og så sluger man det hele råt og bogstaveligt inklusiv de syv dages skabelse, og at Eva blev dannet af Adams ribben; eller også går man ind for Darwins evolutionslære og Big Bang.

Som præst er det vigtigt for mig at forklare konfirmanderne, at man sagtens både kan tro på Bibelens skabelsesberetninger og videnskabens teorier. Hvor det første bl.a. handler om det store spørgsmål »hvorfor?«, handler det andet om, hvornår, hvordan osv. Heldigvis findes der i dag flere eksempler på naturvidenskabsmænd (og -kvinder), som griber ud efter tro og poesi, når de bliver overvældet af det gådefulde og underfulde i det univers, de har sat sig for at undersøge. Og heldigvis er der også mange præster, som fastholder paradokset mellem tro og viden. Det får man syn for sagn for i »Undremagasinet«, hvor en af landets mest fremtrædende astrofysikere, Anja C. Andersen, forklarer universets tilblivelse ligeværdigt suppleret af sognepræst Anna Mejlhedes teologiske og bibelske refleksioner.

En af de ting, jeg kan lide ved bladet, er, at det har mange flotte illustrationer og er nemt tilgængeligt, uden at der er gået på kompromis med indholdet. Vi kommer omkring Mandelbrotmængden, hvide dværge, Big rip og andre svære emner. Undervejs stilles store spørgsmål, som lægger op til debat i

konfirmandstuen eller personlig overvejelse hos læseren. Det hele er krydret med salmevers og citater af Søren Kierkegaard, Niels Bohr, Piet Hein m.fl.

Bladet behandler paradokser som tro/viden, liv/død, tid/evighed, godt/ondt, sandt/falskt. At en sandhed kan være to ting. Skulle man savne noget, var det mere af det samme. At forfatterne uddybe disse emner noget mere, eller at der måske kom et »Undremagasin 2«.

Jeg har også brugt magasinet som gave til den konfirmand, som var i tvivl om det at tro på Gud og videnskaben på en gang.