



Kirken Underviser

Tema: Folkekirken møder de unge

# KUL – en lederuddannelse for unge i folkekirken

**En ny ramme i folkekirken er sat – der er KUL på!**

**K står for kirkelig, U står for ungdoms, og L står for lederuddannelse. Er du konfirmeret, eller ung mellem 15 og 25 år, har du mulighed for at tage en lederuddannelse i folkekirken. Undervisningen er et sjovt miks af kreativitet, teori, praktiske øvelser, udfordringer, sjov og alvor. Men hvorfor er der unge, som har lyst til at tage en lederuddannelse og bruge deres tid som frivillig i kirken?**

*Af Heidi Ettrup Lehm, kirke- og kulturmedarbejder i Abildgård Kirke*

Der er ingen tvivl om, at vi er utrolig privilegerede med den høje konfirmationsprocent i Danmark, men ofte ser vi først de unge i kirken igen, når de skal giftes eller have deres barn døbt. Der er efterhånden arrangementer for alle aldersgrupper i kirker over hele landet, men der er særligt én målgruppe, som mange kirker ønsker en større tilknytning til, og det er de unge såkaldte post-konfirmander. Kun få kirker har fået succes med at holde på de unge efter deres konfirmation, men KUL-uddannelsen er en specialkonstrueret uddannelse, som skal gøre det mere attraktivt for de unge at beholde et tilknytningsforhold til deres kirke.

## **Hvilke unge henvender KUL sig til?**

KUL henvender sig til en blanding af tidligere konfirmander, unge som synger i kirkens ungdoms-kor, unge som er i gang med en uddannelse efter folkeskolen samt unge med (oftest) anden tilknytning til kirken. Men gennem opslag på sociale medier kan unge uden tilknytning til kirken også fange interesse, så målgruppen er stor.

---

## **Med et KUL-forløb får den unge styrket sine:**

Personlige kompetencer  
Sociale kompetencer  
Spirituelle kompetencer  
Pædagogiske kompetencer  
Organisatoriske kompetencer

Forløbet strækker sig over 21 gange, hvor der er indlagt praktik i egen eller anden kirke.

KUL-uddannelsen afsluttes med en gudstjeneste, hvor kursisterne modtager et uddannelsesbevis, hvorefter de er klar til eksempelvis at hjælpe med undervisningen af juniorkonfirmander.

---

## **Hvilket udbytte får de unge gennem KUL-uddannelsen?**

KUL-uddannelsen er kompetencegivende inden for flere områder. De unge lærer sig selv bedre at kende og bliver tydelige på deres personlige kompetencer. De lærer noget om, hvad der sker i gruppesammenhæng, og hvordan de selv agerer i forskellige kontekster. Dette gør, at de får styrket deres egne sociale kompetencer. Flere af de unge har givet udtryk for, at de i høj grad bruger den viden, som de får i KUL på deres videre færd i skolesystemet.

Herudover lærer de unge om forkyndelse, bøn, andagter, bibelhistorier og gudstjenester. De lærer om børneteologi og trosudvikling og om, hvordan man formidler og forbereder et givent indhold til forskellige alderstrin. Undervejs får de unge øvelse i at undervise, formidle og instruere lege mm., hvilket styrker deres pædagogiske lederevner.

Endvidere lærer de unge at beherske organisatoriske færdigheder. Der arbejdes bl.a. med, hvordan de kan planlægge deres tid, samt hvordan man kan opbygge konfirmandklub, planlægge konfir-

mandlejr, hjælpe til gudstjenester og meget andet. Dermed lærer de, hvordan man planlægger og organiserer forskellige aktiviteter. De opnår alle en forståelse for, at de har forskellige styrker og interesser inden for kirkens områder.

*»Noget af det vigtigste ved KUL-uddannelsen er, at der er mindst to gennemgående undervisere, som på skift kan stå for forskellige dele af programmet, idet uddannelseskonceptet er bygget op omkring relationsarbejde.«*

### **Hvad skal der til for at starte KUL op?**

Man kan opbygge en Kirkelig Ungdoms Lederuddannelse i mange udformninger alt efter, hvor meget tid og hvilke resurser man har i de enkelte kirker. Noget af det vigtigste ved KUL-uddannelsen er, at der er mindst to gennemgående undervisere, som på skift kan stå for forskellige dele af programmet, idet uddannelseskonceptet er bygget op omkring relationsarbejde. Med det menes der, at det er vigtigt, at der skabes en relation til de unge, og at der altid er en underviser, som har tid til at snakke med de unge undervejs både i forløbet og til de enkelte undervisningsgange. At det er de samme undervisere betyder alt for, at man i forløbet lærer hver enkelt ung at kende og opnår en fortrolighed for også at kunne hjælpe dem personligt i deres udvikling som leder.

Der er ikke brug for andet personale end to gennemgående personer, hvoraf en godt kan være frivillig. Det må dog siges, at de unge giver udtryk for, at det har stor betydning for dem, at de møder ansatte i kirken, og at de har mulighed for samtale med en præst eller kirke- og kulturmedarbejder. Flere giver udtryk for, at de igennem KUL har opdaget, at en sjælesorgssamtale med en præst er en mulighed. Der kan med fordel anvendes gæsteundervisere til forskellige oplæg.

Ved hvert KUL-hold oprettes en lukket gruppe på Facebook, her foregår annoncering, information, tilmelding mm.

Der er brug for et lokale, hvor der er plads til leg og bevægelse samt gode rammer for undervisning: Borde, stole, gerne en tavle og mulighed for projektor, da forløbet for aftenen samt aktuel teori med fordel kan laves på PowerPoint. Hertil skal der være mulighed for, at der kan tages notater og udleveres notater på teori, som kan gemmes til videre brug.

I forbindelse med uddannelsen får de unge hver udleveret en mappe til notater samt et legekatalog med diverse lege. Hertil får de notatblok, kuglepenne samt klistermærker med KUL-logo.

---

### **Inspiration til PR til avis eller til de sociale medier:**

KUL er en Kirkelig Ungdoms Lederuddannelse.

Uddannelsen henvender sig til dig, som er blevet konfirmeret.

KUL-uddannelsen giver en bred vifte af kompetencer. Du lærer dig selv bedre at kende.

Du lærer at formidle og får øvelse i at undervise og instruere aktiviteter samt at planlægge din tid.

Med denne ungdomsuddannelse får du et uddannelsesbevis, som du kan bruge i et CV.

Du får også mulighed for at arbejde som ungdomsleder i kirken.

Udover undervisningen er det sjovt. Der er leg, sang og udfordring på programmet.

KUL er gratis

Opstart XX/XX XXXX.

Uddannelsen strækker sig over 21 gange fra kl. XX-XX og finder sted i X kirke/sognegård.

Ledere for kurset er XX.

Tilmelding og kontakt: XX

---

## Hvad siger de unge?

16-årige Jacob Jennet Jensen kan næsten ikke få armene ned over kirken og Den Kirkelige Ungdoms Lederuddannelse. Her indgår han i et fællesskab, som han håber flere unge har lyst til at blive en del af.

»Det var vigtigt for mig, at nogen passede på mig og holdt af mig uanset hvad. Jeg ville finde svar på, hvem det var og hvorfor, og derfor ville jeg gerne vide, hvem Gud var. Det tænkte jeg, jeg måske kunne finde ud af gennem kirken,« siger gymnasieelev Jacob Jennet Jensen, der lige siden han var en lille dreng har taget aktiv del i kirken. Hans familie sled ikke kirkebænkene op, så det var en ren tilfældighed, at han kom så tæt på kirken, idet en af hans gode venner fra børnehavens mor var præst og kendte til en fredagsklub i den lokale kirke. I Sindal sogn, som Jacob Jennet Jensen tilhørte, startede han som seksårig i klubben i kirken. Her legede børn med hinanden, og han oplevede det kirkelige fællesskab, som har været en vigtig del af hans liv lige siden.

»Jeg valgte at starte på KUL for at komme tættere ind på kirken, og det er jeg virkelig kommet,« siger Jacob Jennet Jensen. Jacob Jennet Jensens fremtidige karriere er allerede fastlagt: Han skal være præst. I mellemtiden er KUL en mulighed for at få indflydelse i kirken, idet uddannelsen bl.a. giver mulighed for at få arbejde i kirken som ungdomsmedarbejder. Og det ligger Jacob Jennet Jensen på sinde at få flere unge involveret i kirkens arbejde: »Mange unge har en teori om, at folkekirken er en støvet ting. De kommer der kun til dåb, konfirmation osv., men jeg tror, at man skal have dem mere involveret meget tidligere. Fx er babysalmesang og spaghettigudstjenester en rigtig god idé, men kirkerne kunne sagtens lave flere sociale tilbud og måske også samarbejde med børnehaver og skoler,« siger han og fortsætter: »Hvis unge får medindflydelse, synes de måske, det er mere spændende at komme i kirken, sådan som jeg syntes allerede som lille. Jeg mærkede tidligt, at jeg gerne ville være en del af det fællesskab og også komme til at lede det. Flere unge skal have en wow-oplevelse, ligesom jeg har fået,« slutter han.