



Guds ord – vores sprog

Ane Ørgård Bramstoft og Iben Johanne Thomsen:
Eksistensen 2017

Titlen på dette konfirmandmateriale udarbejdet af sognepræsterne Ane Ørgård Bramstoft og Iben Johanne Thomsen udtrykker meget præcist, hvad der er på spil: at konfirmandernes eget sprog må i spil for at de kan lære om og tale med om Guds ord.

Anmeldt af Majbrit Billesø Rasmussen, sognepræst i Hammel-Voldby-Lading pastorat

Konfirmandmaterialet består af Underviserens bog, der indeholder en intro og 12 forskellige temaer hver med teologiske overvejelser, trin-for-trin guide til hvordan konfirmationsforberedelsen kan gennemføres med forskellige aktiviteter og opgaver, forslag til andagt og liste over materialer. Fælles for temaernes aktiviteter og opgaver er, at det er med udgangspunkt i Læringscirklen.

Den første del af cirklen er en videns-afklarende del, hvor konfirmandernes egne erfaringer og umiddelbare forståelse bringes i spil. Hvad ved konfirmanderne helt konkret om dagens tema?

Derefter følger en videns-formidlende del, hvor der fyldes nyt stof på og inddrages tanker udefra, fx

billeder, film eller salmer. Hvad er det, jeg som præst, vil lære dem i dag? Til sidst følger abstraktionsdelen, hvor det er tid til refleksion – hvad har konfirmanderne lært i dag?

Ud over Læringscirklen tager materialet også udgangspunkt i Elevaktiverende Undervisning, hvor konfirmanderne selv er aktive i læringsprocessen. Aktiviteterne og opgaverne tager alle udgangspunkt i gruppearbejde, hvor den enkelte konfirmand altid har en konkret opgave.

Konfirmandmaterialet består også af Konfirmandens bog og en æske med kort. Bogen er konfirmandernes arbejdsredskab, hvori de selv kan sætte ord og billeder på deres egne overvejelser om tro og kristendom. Der er også små faktabokse og refleksionsord.

Til sidst i bogen er der en outro, som kan bruges som scrapbog over konfirmationen.

Kortene bruges til de forskellige aktiviteter og opgaver og er et mere legende element med billeder, spørgsmål til debat eller viden-afklaring. Derudover hører der også en hjemmeside med forskellig materiale til udlevering.

Med dette materiale kommer konfirmanderne på banen fra start med deres egne tanker, ord og erfaringer inden de får fyldt ny viden på. De bliver inddraget i meget høj grad gennem gruppearbejde og dialog mellem hinanden og med præsten og får koblet deres sprog sammen med Guds ord – forhåbentlig så disse ikke blot forbliver ord, men også bliver til liv.

Guds ord – vores sprog er et godt og gennemarbejdet materiale, der tager præst og konfirmander med rundt om vigtige temaer. De 13 temaer giver rig mulighed for, at man de resterende dage selv kan fylde disse ud med fx besøg, tur ud af huset eller andre temaer, der ikke tages fat på i materialet. Desuden er der også rig mulighed for, at man selv kan skifte aktiviteter og opgaver ud og tilpasse dem ud fra egne interesser og muligheder med det enkelte konfirmandhold.

Materialet kan købes hos Eksistensen og koster 299 kr. for Underviserens bog, 149 kr. for Konfirmandens bog og 199 kr. for æske med kort.