



Christa Lund Herum og Pernille Nærvig Petersen:

Er Gud og Allah i familie? Religionsmødet i konfirmationsforberedelsen

Religionspædagogisk Forlag, 2014.

Anmeldt af Lars Mandrup, tidligere sognepræst

I konfirmationsforberedelsen er stoffet givet på forhånd. Konfirmanderne skal undervises i indholdet af den kristne tro og indøvelse af kristen praksis. Men det er ikke de samme spørgsmål, konfirmander stiller i dag som for en generation siden. Derfor må vi lytte til deres spørgsmål i dag, hvis forberedelsen skal ramme deres virkelighed.

En stor del af konfirmationsforberedelsens kontekst i dag er de ikke-kristne religioner og religiøse opfattelser, som konfirmanderne møder. Samværet med muslimske kammerater er en del af deres hverdag. Derfor er nogle af de spørgsmål, de i dag stiller: Hvad er forskellen på kristendom og islam? Er det den samme Gud, vi tror på? Eller som det hedder i denne bog: Er Gud og Allah i familie? Bogen er tænkt som en håndbog til præsten/underviseren. Selv om det allerede er tre år siden, den er udkommet, er den stadig lige aktuel.

Det er to erfarne teologer, som har udarbejdet dette undervisningsmateriale: Christa Lund Herum, som i mere end 20 år gennem Danmission har arbejdet med religionsdialog og specialiseret sig i mødet mellem islam og kristendom, samt Pernille Nærvig Petersen, som er religionspædagogisk konsulent i Helsingør Stift.

Spørgsmålet, om Gud og Allah er i familie, besvares ikke med et ja eller et nej. På en langt mere frugtbar måde opstilles præmisserne for et svar. Bogen gør grundigt og sobert rede for de afgørende ligheder og forskelle mellem kristen tro og islam, og ud fra dette gøres det klart, at kristne og muslimer ikke tror det samme om Gud.

Bogens udgangspunkt er, at konfirmanderne selv er kristne. Den indgår derfor som en del af folkekirkens forkyndende undervisning, og undervisningen i religionsmødet og samtalen med menne-

sker af anden tro skal i første række tjene til, at konfirmanderne forstår sig selv som kristne. Det slås fast, at dialogen med andre troende ikke handler om at blive enige eller at få ret, men at man ærligt forklarer og står ved, hvad man selv tror på og praktiserer og samtidig giver den anden mulighed for at fortælle om sin tro og sine traditioner.

Dernæst er undervisningen i religionsmøde en hjælp for konfirmanderne til at kunne respektere deres muslimske kammeraters tro. De skal vide, at tro er et grundlæggende element i et menneskeliv og skal derfor respekteres. Det kan være med til at nedbryde fordomme og falske forståelser på begge sider.

Bogen er bygget op med ti kapitler, som hver tager fat på et centralt emne, som er fælles for kristen-tro og islam: Hvem er Gud? Hvem er Jesus? Åbenbaring, frelse, profeter, regler, bøn, højtider og faste. I hvert kapitel bliver temaet først behandlet til brug for præsten/underviseren, og derefter følger praktiske og anvendelige forslag til undervisning og andagter.

Inden for konfirmationsforberedelsens rammer kan man ikke nå alle bogens temaer. Hvad eller hvor meget, der kan nås, kan man afgøre, alt efter om konfirmanderne lever i stærke eller i mindre multireligiøse omgivelser. Men man kan udvælge to-tre temaer. Uanset, hvor lidt eller hvor meget, vil bogens stof bidrage til at udvikle konfirmandernes bevidsthed om deres egen tro.

Hertil kommer, at stoffet i de enkelte afsnit kan tjene som baggrundsmateriale til forberedelsen generelt. Dette er ikke mindst tilfældet i kapitlerne om gudsopfattelsen eller om forståelsen af Jesus, men også i det kapitel, som handler om åbenbaring. Hvad er forskellen på Bibelen og Koranen? En sådan sammenligning må altid blive skæv, da de to hellige skrifter ikke kan paralleliseres. Der gøres fint rede for, at åbenbaringen i kristendommen ikke er sket i en bog, men i personen Jesus Kristus. I islam derimod er profeten ikke Guds/Allahs åbenbaring, men bærer af den åbenbaring, som findes i Koranen. Her er der også lagt op til en undervisning om bibelsyn. Endelig bringer bogen værdifuldt stof til undervisning i og indøvelse i bøn og i De ti bud, hvor spørgsmålet også stilles, om kærlighedsbuddet er en kristen specialitet.

Bogen er først og fremmest tænkt som en vigtig håndsrækning til konfirmandernes udrustning til samværet med deres muslimske venner og kammerater, hvilket konfirmationsforberedelsen også skylder at medvirke til. Hertil har de to forfattere ydet et vigtigt bidrag.

Bogen kan købes hos Eksistensen