



Få en kæmpe dør til jeres konfirmandlokale, nærmere bestemt den dør i Wittenberg, hvor Luther i 1517 slog sine teser op. Men i modsætning til dengang vil opslagene på døren være en tegneserie af Luthers liv. Tegninger, der ikke kun beskriver det rent historiske, men også de trængsler, overvejelser og konsekvenser det førte til.

Af Finn Andsbjerg Larsen, [Folkekirkens Konfirmandcenter]

Illustrationer: Ole Steen Pedersen

Da bedstefar var dreng, var det ikke ualmindeligt, at der i enhver skoleklasse var ophængt undervisningstavler, der skabte billeder på nethinden. Det kunne omhandle dyrene på en bondegård eller byens mylder. Det kunne være en vipstjært i sit naturlige miljø eller et udsnit af mave- og tarmregionen på et menneske. De hang der ikke blot for at blive gennemgået, men også for at sikre en gentagelse af læringen. Dagligt blev eleverne mødt af undervisningstavler, og den viden, læreren havde haft fokus på, blev gentaget igen og igen – men usagt.

I dag står selv Europakortet i skolens depot, fordi det ikke er blevet opgraderet sidens murens fald, og fordi Google Maps har overtaget.

I forbindelse med reformationsåret vil Folkekirkens Konfirmandcenter tage tilbage til dengang, da bedstefar var dreng og vække undervisningstavlen til live. Alle konfirmandhold vil blive tilbudt en tavle på 180 cm x 200 cm, let ophængelig i et stofligt materiale. Hovedmotivet vil være den dør i Wit-

tenberg, hvor Luther i 1517 slog sine teser op, men i modsætning til dengang vil opslagene på døren være en tegneserie af Luthers liv. Tegninger, der ikke kun beskriver det rent historiske, men også de trængsler, overvejelser og konsekvenser det førte til.

Det bliver en farverig tegneserie i en ungdommelig streg henvendt til konfirmander, der vil kræve opfølgning og svar, for konfirmanderne vil uundgåeligt spørge ind. Tegningerne og det grafiske vil nemlig udfordre, for bag døren titter virkningshistorien frem, og konfirmanderne vil undres over denne sammenhæng.

Aktiviteter til undervisningstavlen

Pædagogisk og kommunikativt er det altid en udfordring »at forenkle« uden dermed »at forsimple«. Hvad er det, vi vil med Luther i konfirmandstuen? Vil vi fortælle konfirmanderne om en nådig Gud, retfærdiggørelse ved tro, de to sakramenter med eller uden Luthers indblanding? Kirkefædre kan let blive til en mellemregning, som forstyrrer og slører det egentlige. Men man kan vel sagtens arbejde med Luther og reformation uden at kilden overtager sigtet?

Vi vil gøre forsøget ved at udarbejde en række aktiviteter i Luthers ånd, hvor konfirmanderne skal arbejde med »Katekismus-one-liners«, de skal arbejde med skriften, hvor de skal hashtagge bibeltekster, de skal omkring temaer som »den nådige Gud« og »Lige for Gud« mm. I alle aktiviteterne skal der være fokus på indhold fremfor ophav. Vi vil gerne, at konfirmanderne bevæger sig ind i et refleksionsrum, hvor det ikke handler om historisk viden eller erfaring, men tænkning og refleksion. Et rum, hvor det ikke er kirkelig arkæologi, der har fokus, men det der har betydning for den enkeltes liv. Altså et møde imellem eksistens og evangelium. Aktiviteterne vil kunne bruges i sammenhæng med, og som en understregning af, nogle pointer, man finder i undervisningstavlen. Men de vil også kunne fungere selvstændigt uden tavlen.

Fortællinger til undervisningstavlen

Desuden er det Konfirmandcenterets håb at få udarbejdet en række nutidige fortællinger, der kan understrege den forskel, Luther gjorde ikke bare i sin samtid, men også i vores nutid. Sigtet er at få konfirmanderne til at se den virkningshistorie, som har påvirket kirke og samfund siden 1517. Vi har sat en forfatter i spil og afventer med spænding.

Las os dele på Konfirmandcenterets hjemmeside

Nævnte tiltag vil blive formidlet via nyhedsbreve og på hjemmesiden. Men det er også vores håb, at vi kan formidle idéer og aktiviteter, som andre har sat i spil i forbindelse med reformationsjubilæet i 2017. Tanken er, at vi vil lave en opsamling – en »Luther- og reformationsidébase for børn og unge« til inspiration i reformationsåret. Derfor skal der lyde en opfordring til at fremsende ethvert tiltag, som kunne være relevant at dele og som andre kunne have glæde af. Det kan være et færdigt og gennearbejdet materiale, som stiftsudvalget fra Aalborg Stift har fremsendt »3 Luther salmer«, eller det kan blot være en idé eller en tanke, som vi kan tage op og forfølge.

Hold øje med undervisningstavlen på www.konfirmandcenter.dk i løbet af efteråret 2016. Med ønsket om et godt reformationsjubilæumsår.