

Kan du huske, hvad der skete for 10 år siden?

Kan du, kan du og du?

Jeres svar er nok det samme; det aner jeg da virkelig ikke! Hvis vi går 10 år tilbage i tiden, så var de fleste af jer 3 eller 4 år, så det er klart, at I ikke kan huske, hvad der skete, så jeg synes egentlig, det er okay, at I ikke kan huske det. Men i dag for præcis 10 år siden, skete der noget ganske særligt: Mark Zuckerberg lancerede Facebook! I filmen The Social Network, der er baseret på tilblivelsen af Facebook, ser man, at Marks første idé om Facebook er, at det skal handle om den skole han går på, så man kan følge med i, hvad der sker med ens venner.

Facebook startede i det små, det skulle kun handle om den ene skole. Men meget hurtigt blev Facebook større og større og bredte sig til det meste af kloden, og i dag er der 1, 23 milliarder aktive brugere om måneden.

Og hvorfor så den snak om Facebook, jo det er jo fordi, at på bare 10 år er Facebook gået fra at handle kun om en skole til at brede sig ud over det meste af kloden; det begyndte i det små og det er nu i et meget stort fællesskab mellem de fleste lande i hele verden.

På samme måde har I konfirmander oplevet at komme fra hver jeres lille kirke, hvor I hver især går til konfirmationsforberedelse, og i dag er I så alle sammen kommet her til den store Roskilde Domkirke, hvor I virkelig kan mærke et meget stort fællesskab mellem alle jer konfirmander.

Hvis man møder en anden konfirmand, så vil man altid have noget at snakke om, for man kan altid lige høre, hvordan den andens præst er, hvad man laver til konfirmationsforberedelsen, eller man kan spørge hvilket tøj, man skal have på til konfirmationen, eller hvordan håret skal sidde. Eller måske det helt store spørgsmål; hvad tror du på?

At være konfirmand skaber et særligt fællesskab, men det fællesskab er faktisk en del af et endnu større fællesskab, som ikke bare ophører, når I er blevet konfirmeret, og det fællesskab vil vi faktisk også være en del af, når vi ikke længere er her på jorden mere: Vi har nemlig altid været, er og vil altid være en del af Guds fællesskab!

Lige oppe over mig kan I se et af symbolerne for dette fællesskab! Den store, flotte due, ville bare være en almindelig lidt kedelig due, hvis den ikke havde fået alle jeres fjer på. Men I har hver især tegnet og skrevet en bøn på en fjer, og heroppe i bundter af 10 fjer sammen, kan I så se resultatet, når alle fjerene er kommet op at hænge på duen.

Og det er ikke kun jer konfirmander, som er her i dag, hvis fjer hænger heroppe. Der er også fjer fra mange andre konfirmander, så jeres enkelte, lille fjer, er pludselig blevet til et meget stort fællesskab.

Jesus siger i Biblen, at Helligånden er ligesom vinden; den kan man ikke se, men man kan mærke den, og på samme måde kan vi sige om Guds fællesskab; vi kan ikke se det, men vi kan mærke det, og vi kan især mærke det her i dag, når vi alle er samlet.

Derfor håber jeg, at I kan mærke det særlige fællesskab, som I er en del af både her i Domkirken, når I kommer hjem i jeres egen kirke, og når I er alene derhjemme, for nu vil jeg bede jer om at rejse jer op, og så vil vi i fællesskab bede Fadervor.

Bede Fadervor: Amen.

I må gerne sætte jer, og så skal I se et andet symbol for Guds fællesskab. Det er skabt på en måde, så man ikke synligt kan se, at man er en del af dette fællesskab, men om lidt vil det blive synligt for jer alle (selvlysende kors i panden).